



SEIZOEN 2016-2017

Vrijzinnig Leerhuis Elspeet



Vrijzinnig Leerhuis Elspeet

Het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet is een open doperse groep voor studie en ontmoeting: een kring van mensen die intellectuele nieuwsgierigheid wil verbinden met onderlinge betrokkenheid. Viermaal per jaar vinden er bij Hotel & Congrescentrum Mennorode thematisch opgezette bijeenkomsten plaats. Dit seizoen draait het om de thema's:

- Toekomstverwachting en het einde der tijden
- Ziel, bezieling, zielsverwantschap...
- Verzoening
- Troost

Seizoen 2016/2017

De serie van vier bijeenkomsten wordt voor twee groepen aangeboden.

	Groep A	Groep B
Toekomstverwachting en het einde der tijden - Mieke Krebber	4-5 november 2016	18-19 november 2016
Ziel, bezieling, zielsverwantschap... - Alfred van Wijk	25-26 november 2016	9-10 december 2016
Verzoening - Henk Leegte	6-7 januari 2017	27-28 januari 2017
Troost - Ruth Hoogewoud	3-4 februari 2017	3-4 maart 2017



Toekomstverwachting en het einde der tijden

“Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreigingen... die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.” “Dat alles is het begin van het einde.” (Mt. 24: 6, 8) Verwachten wij op grond van de berichten in de krant en op de tv dat het einde der tijden nadert? En wat doen wij dan? Bereiden we ons voor of denken we ‘het zal zo’n vaart wel niet lopen’? Grijpt de angst ons bij de keel of zetten we ons met nog meer enthousiasme in voor vrede en gerechtigheid? Genoeg vragen om ons een etmaal over te buigen. Kunnen we tijdens het Vrijzinnig Leerhuis met Jacqueline van der Waals zingen: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand... (lied 913)?



Ziel, bezieling, zielsverwantschap

Je kunt eelt op je ziel hebben, je met hart en ziel ergens op toelagen, of op je ziel getrapt worden... Aanvankelijk waren het alleen de filosofie en de theologie die zich met de aard en de plaats van de ziel bezighielden. Later kwamen daar de psychologie en de neurowetenschappen bij. Ook in de literatuur keert de ziel met regelmaat terug. Tijdens ons ‘ziel-weekend’ komen verschillende aspecten van de ziel aan de orde. Uiteraard toetsen we de aangeboden leesstof aan onze eigen kennis, herinneringen en ervaring, waarmee wij elkaar hopen te kunnen bezielen.





Troost

Het woord troost hangt samen met de stam 'trost/trust': zekerheid, trouw, vertrouwen. Als je die zekerheid, dat vertrouwen dreigt te verliezen of al (bijna) verloren hebt, zoals in tijden van verdriet en rouw, zoek je troost. Wat kan ons dan troosten? We zoeken troost bij elkaar, bij de ander, maar ook, indirect, bij wat anderen geschreven, gecreëerd hebben of herscheppen. Filosofen, theologen, schrijvers, componisten, musici, beeldend kunstenaars, cineasten: hun woorden, muziek, kunstwerken kunnen troosten, maar ook koks met 'troost-eten'. Of we zoeken troost in de stilte, onder een 'troost-boom', bij een zonsondergang... We verkennen het begrip 'troost' in de filosofie, de bijbel, het pastoraat, maar ook in literatuur, de muziek, kunst. De film *Monsieur Lazhar* (Canada, 2011) is het startpunt bij deze verkenningstocht.



Verzoening

Mensen kunnen ongeweten of bewust elkaar ongelooflijk pijn doen. Zij die lijden aan het kwaad dat hen is aangedaan, kunnen gevoelens van wrok koesteren, maar evenzo kan er bij hen behoefte aan verzoening bestaan. Verschillende vormen van kwaad vergen elk een eigen manier om tot verzoening te komen. Over die verschillende vormen van het kwaad en het pogen om zich met het aangedane kwaad en de veroorzaker hiervan tot verzoening te komen, komen wij met elkaar in gesprek op basis van ingeleide teksten en onze eigen ervaringen. De film *The Straight Story* zal hiertoe onze gedachten in eerste aanleg aansturen.



Kosten

De kosten voor het Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bedragen € 149,00 per bijeenkomst. Dat is het tarief voor de cursuskosten, een overnachting op een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en koffie-/theeverstrekking. Exclusief verblijfsbijdrage à € 1,75 p.p.p.n.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website www.mennorode.nl. Daar kunt u het registratieformulier downloaden. Wij vragen u dit formulier in te vullen en per e-mail terug te sturen naar de afdeling Reserveringen: reserveringen@mennorode.nl. Voor meer informatie kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Locatie

Het Vrijzinnig Leerhuis vindt plaats bij Mennorode: een hotel en congrescentrum dat zijn oorsprong vindt in de Doopsgezinde Broederschap. In het begin van de twintigste eeuw kwam er vraag naar vakantie- en conferentiehuisen voor doopsgezinden en zo is in 1925 het Broederschapshuis Elspeet ontstaan. Door de jaren heen is dat uitgegroeid tot Hotel & Congrescentrum Mennorode, dat zich - net als de doopsgezinde geloofsgemeenschap - nog steeds kenmerkt door openheid voor mensen met verschillende opvattingen. Meer weten over de historie van Mennorode? Kijk op www.mennorode.nl.